

29.-30. oktober 2019: Rønne, Bornholm

Afgang fra fjernbus-stoppestedet ved Lufthavnen med Kombardo-bussen, som kører til Ystad og ombord på færgen til Rønne, og i Rønne kører den hen til Velkomstcentret, turistkontoret. Mit hotel ligger lige overfor. Så nemt kan det være!



"Rønne H", hotel i tidligere stationsbygning. Hotellet drives af to tyskfødte mænd og har en meget lukativ cykeludlejning. Øen har ikke længere jernbane

I øvrigt ligger Sverres Hotel lige ved siden af, og Store Torv er også i gå-afstand.

Indsejlingen til Rønne er særdeles smuk under blå himmel og solskin. Sankt Nikolai Kirke markerer på lang afstand byen.





Store Torv er centrum i Rønne med flere cafeer og restauranter: Café Gustav, Café Munter, Buffalo Steak House m.fl.. Et velkendt navn dukker op: William Dam Boghandel – én af landets bedste internetboghandlere. Kirkerne vidner om det alsidige kirkeliv på øen.



Fra venstre: Baptistkirken, Zionskirken (metodistisk) og Helligåndskirken (nedlagt, nu tilknyttet Bornholm Museum som lager)



Campus Bornholm

Når jeg overhovedet kom til Rønne, skyldes det et DR Direkte møde og et efterfølgende KLF Kirke & Medier gruppemøde. DR Direkte blev afholdt på Campus Bornholm og målrettet de mange unge på stedet. Campus Bornholm samler forskellige ungdomsuddannelser: gymnasiale, tekniske, osv.. Mange af de unge, som deltog i DR Direkte, var fnisende og umodne, for det kan vel ikke være mig, der er blevet tudse-gammel?



Medvirkende fra det landsdækkende DR: Generaldirektør Maria Rørbye Rønn, mediedirektør Henriette Marienlund og sportsjournalist Henrik Liniger (fra venstre til højre)