

22.-27. marts 2019: Flensborg-Haderslev

Fredag d. 22. marts: IC-tog til Flensborg. Undervejs nød jeg den bedste del af Politiken, ATS, med parodi på husordenen i Folketinget.



Jeg havde egentlig planlagt et kro-ophold syd for Flensborg (via Risskov Rejser), men der var udsolgt, så det blev Hotel am Fjord.



Selv på en lidt kølig før-forårsdag er fjorden og området omkring den noget særligt.

Den nordtyske hang til scene-shows, som man udnævner til musicals, fortsætter med Chaplin. Allerede nu planlagt til februar 2020. (Billedet til højre.)

Flensborg = Mittagsessen på Café Central. Altid god mad. Fredagens menu var fisk m.m. (Billede næste side.)





Vejret var pænt, men som nævnt lidt køligt – også for cykler! (Bill. t.h.)



Efter gudstjeneste i Helligåndskirken v/Jacob Ørsted: Søndagsmiddag på Roma med Flensburger Pils, øllet der siger plo!

Mandag d. 25. marts tog jeg fra Flensborg til Kolding, hvor jeg mødtes med min tidl. arbejds-kollega og gode ven Lars Peter og hans kone Gerda. Vi spiste på Koldinghus og så den fine gamle bygning. Jeg fulgte med til og boede på eget værelse i den landlige præstegård i Halk, som er Lars Peters embedsbolig, og som vakte minder om min egen barndoms præstegård. Jeg oplevede de skønne omgivelser, Haderslev Næs og Haderslev by. Vi havde rigtig hyggeligt. Hjemrejse fra Vojens onsdag. Vojens og i særdeleshed Vojens Station virker til gengæld trist og forsømt.





Flensborg: Am Fjord – Sjøv lille gennemgang: "Mauseloch" – Margarethenhof



– og stamcafeen....

