

Sensommer-udflugt til Österlen, 21. sept. 2017

Vi havde været de fleste steder før, men ikke lige for nylig, men lidt nyt var der, og tiden fløj af sted på hyggeligste måde. Vi begyndte i **Vellinge** og med formiddagskaffe på Björns Konditori – omgivet af yngre mødre med deres babyer.

Konditoriet er en del af et nybyggeri og danner nærmest et nyt torv ved siden af det gamle torv.

Vi gik lidt rundt, besøgte igen kirkegården og kirken. I nærheden af kirken lå en bygning, som på afstand lignede endnu en kirke, men det viste sig at være **Vellinge-spejdernes hus**; udefra kunne det kunne godt ligne en tidligere brandstation.

Vellinge så ud til at være en stille lille by, men såmænd temmelig hyggelig, måske soveby for det arbejdende folk, som ikke har så lang transporttid til Malmö eller Trelleborg.

Telleborg kørte vi igennem nonstop, idet vi mindedes engang, hvor vi vi parkede på en handicap-plads og fik en bøde. Tiden var løbet fra os denne gang, så da vi nåede **Ystad** var det blevet tid til lunch. På den undseelige **Restaurang Zara** fik vi en velsmagende Köpenhamns bif til 80 SEK inklusive drikke, salat og kaffe.



Når tiden løb fra os ved lunch-tid, skyldes det vor forudgående research på Sveriges sydligste punkt, **Smygehuk**. Vi havde nemlig læst om en statue af Axel Ebbe, "Famntaget" (1930). Den stod oprindeligt i Trelleborg, men blev i 1970'erne flyttet til Smygehuk, hvor den står og troner ud mod den lille havn – fra visse retninger skjult af træer. Det særlige ved den er, at det er den amerikanske skuespillerinde **Uma Thurmans mormor**, Birgit Holmquist, som stod model til den. Se billeder næste side.



Efter den behagelige lunch hos Zara i Ystad gik turen videre nordpå mod **Borrby**, også kaldet **Bockbyn**, fordi den rummer adskillige antikvariater. Et par af dem var flyttet eller lukket, men vi fandt tre, og ét af dem var åben. De to andre har vist kun weekend-åbent, og de to kvinder, som bestyrer **Bokhuset** fortalte, at markedsføringen ikke er effektiv. Kun **Blå Kossan** har egen hjemmeside, og ingen af dem deltager i antikariat.net

I øvrigt virker Borrby ikke blot som en stille lille by, men nærmest en uddød lille by. Det virker meget å propos, at dens kirkegård, som ligger for sig selv, ikke ved kirken, er kæmpestor med en foranliggende park med høje, gamle træer.

Vi fandt ikke Fatty Arbuckle restauranten i Skillinge, jfr. juli

2015, eller rettere dens efterfølger, for den er gået fallit. Eftermiddags-kaffen blev så på Fridolfs Konditori i Ystad. Den skulle vi have sprunget over, for da vi fandt ind i centrum af **Limhamn** og Babas Krog med et glimrende menukort, var vi ikke sultne, og aftensmaden blev en beskeden Cæsarsalat på Kastrup Strandpark. *(Deltagere LR, BTP)*

