

Vestjylland 2017

20. juli 2017: I forbindelse med sommerens turné i det kontinentale Danmark blev det også til en kulturel éndages-udflugt til Harboøre, Thyborøn, Lemvig, Nissum og Struer.



Der kan siges meget dårligt om fordums kirkelighed i Harboøre, men altertavlen i kirken er faktisk smukt tænkt: Menneskene omkring Jesusfiguren ligner datidens fiskerfamilier !

Harboøre er indskrevet i Danmarkshistorien for ulykkerne på havet og i særdeleshed 21. november 1893, hvor 49 fiskere omkom, og for den skandaløse ligttale af pastor Carl Moe, som mente at kunne udtale sig om, hvem der blev "frelst", og hvem der ikke blev det. Det er formodentlig et højdepunkt i "missionens" kristendomsskadelige virke – noget det har været svært at udrydde. På kirkegården i Harboøre findes flere mindestene for omkomne fiskere, men også en flok skriftsted-sten, som er stillet op til minde om medlemmer af "de helliges samfund". Ikke engang i døden og på kirkegården fik menneskene lov at være lige for Gud. En god præst i samtiden, Anders M. Jensen, som forsøgte at imødegå 'svovlet', blev afsat efter pres fra Indre Missions formand, Vilhelm Beck, der truede med bevægelsens udtræden af folkekirken. Indre Mission er i dag et ganske andet sted end dengang, men tænk, hvad vi måske havde undgået, hvis IM havde forladt folkekirken i 1901.



Harboøre Kirkegård : De to vigtigste mindesten for omkomne fiskere. Skriftstedsstenene for de hellige. Prangende mindesten for Gregers Kirk (Jysk Telefon).



På vejen fra Harboøre mod Thyborøn passerer man Cheminova fabrikken, og der lugter næsten ligeså dårligt som for 50 år siden. Det er en anden skandale-sag fra denne egn.

Ingen véd præcist hvor store skader og følgevirkninger, Cheminovas udslip forårsagede i 1950'erne og 1960'erne, da fabrikkens hovedaktionær var Aarhus Universitet. Nu ejes fabrikken af et amerikansk foretagende: Nogle siger, at der produceres plantegift, andre plantebeskyttelse og malaria modgift. Tjah....



Både Harboøre og Thyborøn er gamle fiskerbyer, men der ikke meget fiskeri tilbage, og mest iøjnefaldende er fiskerestauranterne i Thyborøn – fra de mere enkle til den pæne Malemukken i De røde Barakker. Malemukken har et hyggeligt og pænt interiør – og en stor skipperbuffet med alskens fisk, rigtig stor, kun for de meget sultne, men også andet godt.

Lemvig er kendt for Museet for Religiøs Kunst. **Glem det!** Jo, der er lidt Bodil Kaalund i kælderen, men den aktuelle udstilling af Jeppe Hein – "at sanse verden i dig selv" – er fup: meningsløse, sjaskede tegninger og 'malerier'.

Tæt op ad en landsbyen Nørre Nisum ligger seminariebyen med det, man engang kunne kalde et seminarium. Det går ikke længere. Nu hedder det VIA University College, føj, men skolen er OK.



I Struer, som ligger så pænt ved fjorden, vil ingen bo længere. Struer er et af de steder i Vestjylland, hvor det tager længst tid at sælge hus eller lejlighed. **Struer Kirke** blev indviet i 1891 og er en pæn, bred kirke med et smukt alterparti og glasmosaikker. Et andet sted i byen ligger en virksomhed, som nogle også omfatter med veneration, Bang & Olofsen, men nedturen dér er vist ligeså ustoppelig som i PostNord.

Deltagere: BL, BTP.