

10/6, 2012: Den gamle redactions sommerudflugt - Jyllinge, Roskilde

Under truende regnskyer ”opsamlede” Esther og Carl ved Ølstykke Station både Mette og Bo. Vi



kørte derfra til Hellig Kors Kirke, som ligger i nybyggerområdet på Agerskallet, Jyllinge. Her sluttede Mona og Tage til os, og vi deltog i højmessen kl. 11:00 ved sognepræst Karen-Marie Winther. Et stort amatørkor satte et godt præg på gudstjenesten. Kirken er helt ny, men lider bl.a. under alvorlige vandskader. Kirkens anden præst, Kaj Bollmann, redegjorde – under kirkekaffen – åbenhjertigt for alle problemerne – og glæderne – i sognet, som ud over den nye, store kirke også har en gammel, mindre kirke, Jyllinge Kirke.

Da vi var færdige i kirken, kørte vi gennem det gamle Jyllinge og Jyllinge fiskerleje til området ved lystbådehavnen, hvor vi fandt bord og bænk i det grønne. Vi var i læ, og regnen lod vente på sig, så vi nød den gode frokost, som Mona og Tage havde medbragt.



Efter frokost gik turen videre mod Roskilde. Vi kørte rundt i den smukke park ved Sankt Hans Hospital, en by



i byen. Med en vis lettelse slap vi ud

igennem én af de gamle porte. Vi kørte ”ud i det blå”, dog med ønsket om at finde et godt sted til eftermiddagskaffen. Det viste sig vanskeligt. Intet i Herslev Havn. Lindenberg Kro lukket. Men Svogerslev Kro var åben, og det blev en luksuriøs eftermiddagskaffe med tiramisù. Tage charmerede sig i vanlig stil charmerede sig ind på servitricerne, der gav godt igen.



Næste stop var ved Boserup Skov, hvor udsigten er fin. Vi var nysgerrige og kørte ind til Boserup Skolecenter; det indeholder dagskole, efterskole, friskole, galleri med mere.

Næste mål var Roskilde Vandtårn på Bymarken og Restaurant Toppen. Med elevator kommer man nemt til vandtårnets top og restauranten. Der er en fin udsigt ud over Roskilde by og omegn. Uden for planen traf vi Birgit Larsen fra Alme (Græsted) med familie, som også ville nyde den gode mad på stedet. De fleste af os valgte ”Svinemørbrad à la Toppen”, mens Tage foretrak ”Toppens gryde”. Vel nede på jorden igen skiltes vore veje.

Deltagere: Mona, Tage, Esther Carl, Mette, Bo.

– ref. / Bo, som ’klebager’ nogle tekniske problemer med Esthers oprindeligt rigtig gode billeder.