

3/5, 2012, Nordvestskåne og Halland: Sofiero, Båstad, Halmstad, Arrild, Viken

Turen startede som sædvanlig ved SuperBrugsen, Holmbladsgade, denne gang kl. 8:00 morgen. Vi tog den sædvanlige rute over Broen, og forinden den sædvanlige æresrunde i rundkørslen ved Lufthavnen.

Da vi nåede Sverige, gik turen *North by Northwest*, retning Göteborg. I Helsingborg parkerede vi ved havnen og opsøgte gågaden. På Fahlmanns lettere fashionable café drak vi en kop kaffe med en kardemommebulle til. Kl. 10:00 forlod vi Helsingborg for at drage mod vort første egentlige mål, som ligger et kort stykke nord for Helsingborg: **Sofiero** (*bredbillede nedenfor*).



Sofiero er en blomster- og naturpark, anlagt omkring et gammelt kongeslot. Slottet ligger lige ned til vandet med udsigt til Kronborg. Haven er flot anlagt og rummer en masse spændende blomster. Vi gik en tur rundt i haven og nød i fulde drag det gode vejr. Vi kørte herefter videre mod **Båstad**, som vi kørte lige gennem. Vi har før set byens tennisanlæg og tennismuseum. Nord for Båstad ligger: **Norrvikens Trädgård** (*bill. t.h.*).



Parken var egentlig ikke åben for besøgende endnu, hvilket havde den fordel, at vi sparede entreen og bare gik indenfor. Det er et flot anlæg, hvor de mange ansatte, der var ved at gøre stedet klar til sæsonen; alle syntes dog at holde en alenlang og meget afslappet frokostpause.



Nu var tiden kommet til at også vi skulle have frokost. Vi kørte til **Laholm**, hvor vi tidligere havde spist en glimrende frokost på en restaurant på Torget - og fantaserede omkring en bankdirektør og hans sekretær. Desværre var restauranten lukket og afløst af en Thai-Restaurant med buffet, som mildt sagt ikke så spændende ud. Vi gik lidt rundt for at finde et andet sted at spise, men det lykkedes ikke. Vi kørte derfor videre mod Halmstad.

På vejen ud af byen genså vi **Laholms sluse** med brusende vandfald. Det er et flot sted. (*Omgivelser ved slusen, billedet til venstre*).

Vi ankom til **Halmstad** 13:40 og skyndte os op på torvet for at finde et sted at spise. Frokost-tilbuddene gælder kun til kl. 14:00. Vi fandt en restaurant, **Tre Hjärtan** (*billedet t.h.*), som havde et frokosttilbud, hvor man kunne vælge forskellige retter. Vi valgte laks med kartofler og såkaldt dansk remouladesovs. Nok ikke den største kulinariske fornøjelse, men til gengæld billigt.



Vi har tidligere været i Halmstad og gik igen en tur i den centrale bydel hen til **Norre Port** (*billedet t.v.*) med volden og den skønne **Norre Park** udenfor. Denne gang fortsatte vi gåturen i parken med udsigt til en række flotte nybyggede huse på den anden side kanalen. Det mindede lidt om Islands Brygge. Det var et dejligt sted, og som resten af dagen var vi velsignet med godt vejr. Inden vi forlod byen så vi kirken, som var meget stor med flere orgler og en imponerende udsmykning.

Fra Halland tilbage til Skåne.

Vort næste mål var at indtage eftermiddagskaffen hos **Flickorna Lundgren på Skäret** - et berømt konditori m.v., som ligger lidt uden for Arrild (*billedet t.h.*). Desværre var tiden løbet fra os, så da vi ankom kl. 16:45 var der kun et kvarter til lukketid og ikke længere mulighed for kaffe, kun saftvand. Lasse fik desuden en kage.



På anbefaling af svenske Bo, som danske Bo snakkede i telefon med i anledning af svenske Bos fødselsdag, kørte vi ned til **Arrild Hamn**, som er en pittoresk gammel fiskehavn med mindelser om Gilleleje, dog med et lidt mere ægte og ufashionabelt præg.



Vi kørte herefter på tværs til **Höganäs**, hvor vi igen var inde i **Ittalla Factory Outlet** (*billedet t.v.*), hvor vi blot kunne konstatere, at selvom det blev kaldt udsalg, "rea", og selvom det var anden sortering, var glas og porcelæn stadig alt for dyre til vor smag og pengepung. Vi kørte herefter gennem byen, hvor vi påny fik et glimt byens lidt specielle kirke, der bringer mindelser fra en gammel spaghetti-western.

Videre til **Viken**, som vi tidligere har besøgt. Vi måtte dog notere os, at vi ikke havde set hele Viken; vi havde kun set den del, som lå omkring kirken. Vi opdagede, at byen også har en havn med den udmærkede **Vikens Hamnkrog**, hvor vi indtog vores aftensmad ved 19:00 tiden. Maden vi valgte var en slags biksemad, hvor kødet dog var kurante oksekødsstykker i stedet for forskelligt rest-skrabsammen. Vi gik herefter en tur langs havnen, mens solen var ved at gå ned.



Turen hjem gik langs kysten ved Viken, et yndet udflytterområde, og dernæst ad motorvejen mod Malmö og over broen, æresrunden rundt i rundkørslen ved lufthaven, for at slutte turen, som den begyndte i Holmbladsgade.



Alt i alt en god tur, hvor vi fik tilføjet noget nyt til det, vi tidligere havde set. Samtidig fik vi genset og udvidet vort kendskab til et område af Sydsverige, som vi ikke har overrendt.

Vejret var med os hele vejen, helt hjem til Danmark, hvor den nedgående sols sidste lys dannede et smukt mønster på himlen over København....



*Deltagere: LR, BTP.
Tekst: LR. Layout: BTP.*