

Send dit læserbrev til debat@hdnet.dk

Sverige har selv skabt problemerne

Af Lars M. Tjellesen, Bornholm, tidligere Espergærde

Kære Klaus Dalgas. Du skriver i din leder om vort »broderland« Sverige. Du tegner et noget rosenrødt billede af dagens Sverige.

Du må have slugt noget fra »hinsidan«, for det ser sort ud for Sverige. Deres økonomi er ikke noget at prale af, tværtimod! En Svensk krone er kun 78 øre værd, og var i min pure ungdom hele 160 øre værd. Du mener, at. Vi kan lære noget af Svenskerne! Det tvivler jeg i høj grad på. Intet land er mere kriminelt end Sverige. Retssikkerheden er blevet meget svækket gennem de seneste år. Det er pinligt, og simpelthen ikke-gudstro nok.

Men Sverige pynter på alle statiker, så de fremstår troværdige. Det er de absolut ikke! Der er mord, vold og forfærdelig kriminalitet overalt i Sverige. Svenskerne er utrygge, tør ikke gå ud efter kl.21 og er særdeles nervøse og bange for alt alle. Ikke kun i Malmø, men også i hovedstaden Stockholm, ja - også i Helsingborg.

Sverige har selv skabt problemerne. Alt for mange flygtninge og immigranter er nu et kæmpe problem. Så alvorligt, at vi Danskere bør indføre PAS tvang, ligesom Svenskerne praktiserer mod os. Men ikke nok med det. Vi må øjeblikkeligt stoppe al form for immigration fra Sverige til Danmark. Ja, også for »ægte« svenskere. Snart vil vi se, at rigtig mange vil søge nye græsgange. Græsset er langt grønnere her i Danmark. Vi må, til Sverige, igen er på fode, og har en retssikkerhed der kan leve op til EU, ophøre med at kalde Sverige vort broderland. Vi må ikke sammenligne os med dem, vi er langt friere og bedre tænkende end svenskerne. Vi har en mere fornuftig indvandre-politik en Sverige. Vi skal aldrig lade Sverige tørre problemerne af på os.

Vi skal passe overordentlig meget på, ikke igen at blive »die dumme Dänen«. Sverige er bedre til Sport, Musik og kunst, det stemmer! Men vi kunne let blive langt dygtigere, end vi er nu, hvis vi var mere åbne og fantasifulde. Sverige er et dej-



ligt, flot og naturligt land. De har meget godt, men er alt for mange. Fulde Svenskere, er ikke godt, men fulde Danske er jo heller ikke en sjældenhed. Svenskerne er anderledes, hurra for det. Men vor

frihed, er nu engang vor, den skal vi ikke dele med dem. Snart vil vi have lært, at gemme cigaretterne bort i butikkerne, og få spiritus sat bag lås og slå, og købe - sex kan blive forbudt, altsammen su-

per dumme tiltag, der kun begrænser vor frihed. Deres moralske dobbeltsyn hopper vi ikke på. Svenskere og Nordmænd opfører sig forfærdeligt i udlandet. De er de værste charter- turister der

findes! Hvorfor? Fordi de er styret af forbud og dobbeltmoral. De er ikke frie, slet ikke. De tror det måske selv, men vi Danskere ved bedre. Pas på Svenskerne, de er »farligere« end man tror.

Plat og pinlig satire fra DR3

Af Esther Schultz Nielsen, KLF, Kirke & Medier/Netværk Øresund, Ida Tesdorpsvej 4 b, 3050 Humlebæk

DR3's satiriske påskevideo rammer helt ved siden af! En person, der foregiver at være Gud taler ned til Jesus som et lille barn. Mens Jesus lider på korset, siger "Gud" hånligt: "Hvorfor f* kalder du på mig, når du ikke vil hentes?" Og hvorfor dog hænge der på korset og "skabe" sig.

Det er simpelthen under lavmål!

Påskens budskab om kærlighed, tilgivelse og håb trædes under fode og latterliggøres i videoen, som udkom på DR3's facebook-side langfredag. Det skete åbenbart helt uden tanke på, at det netop er disse værdier - kærlighed, tilgivelse og håb - der danner fundament for det demokratiske velfærdssamfund, vi har i dag.

Tænk, at DR3's satirefolk får liv til at kaste grams på en tusindårig kristen historie blot for underholdningens

skyld! Og såre tusindvis af danskere, for hvem troen er dybfølt og inderlig. Bare fordi satirefolkene vil lege ung med det unge.

Det er plat, det er pinligt og det er faktisk dybt problematisk. Hvad skal det ende med, når man nedgør fundamentale værdier i et samfund? Hvilke fremtidsperspektiver er der i at vænne unge til at håne og nedgøre andre? Det er det stof, mobning er lavet af. Derfor er det dybt ironisk, at samfun-

net bruger millioner på at modvirke netop mobning, hetz og vold, samtidig med at Danmarks førende public service-mediehus leverer stof til samme form for overgreb. For sprog bliver før eller siden til handling. Og nedgørelse af fundamentale værdier kan nemt ende i forrælse.

Derfor, DR: Tag videoen af facebook-siden og bring i stedet humor og satire, der virkelig er sjov og kan få os til at le sammen - ikke grine ad hinanden!

Uddannelse: Lige muligheder for alle

Af Karina Adsbøl, handicapordførere, og Marlene Harpsøe, erhvervsuddannelsesordfører, Dansk Folkeparti

I Dansk Folkeparti er vi meget optaget af at skabe lige muligheder for alle. I denne sammenhæng tænker vi særligt på uddannelse.

Det lykkedes for mere end 10 år siden at skabe et politisk flertal for en ny uddannelse; den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU. Uddannelsen er målrettet unge som ikke kan være i det ordinære uddannelsessystem og den er tilrettelagt individuelt efter den unges ressourcer, kvalifikationer, behov og interesser. STU giver de

unge, som eksempelvis har en nedsat funktionsevne eller indlæringsvanskeligheder, en chance for at vise, at de både kan og vil.

Efter endt STU har de unge ikke haft mulighed for at tage en kompetencegivende uddannelse. Men det har projektforsøget GLAD flexuddannelse gjort op med.

I Dansk Folkeparti har vi fået sikret midler til dette forsøg med en kompetencegivende uddannelse på særlige vilkår, så unge kan gennemføre et-årige uddannelser, eksempelvis som madgartner. Vi er i Dansk Folkeparti meget stolte af og glade for de muligheder, som GLAD Flex projektet har gi-

vet de unge mennesker, og de erfaringer vil vi gerne arbejde videre med.

Både på det menneskelige og samfundsmæssige plan har det en stor værdi at prioritere uddannelse og investere i unge, som har en nedsat funktionsevne.

Projektets langsigtede mål er via uddannelse at understøtte inklusion af mennesker med funktionsnedsættelse på arbejdsmarkedet. I projektet er der udviklet og afprøvet tre uddannelsesmodeller, der kvalificerer til beskæftigelse inden for udvalgte områder; herunder metoder, der understøtter elevernes udvikling af kompetencer.

Vi skal give de unge flere muligheder, så de også har et godt afsæt for at komme videre efter endt STU forløb. De skal ikke tabes på gulvet og overlades til en tilfældig beskæftigelsesindsats.

I Dansk Folkeparti ønsker vi at gøre muligheden for at tage en kompetencegivende uddannelse efter STU'en permanent.

Vi har haft ministeren i samråd om sagen, og vi vil i Dansk Folkeparti fortsætte med at arbejde for at unge med en nedsat funktionsevne får bedre muligheder for at uddanne sig efter et STU forløb. Alle unge kan nemlig noget, og der skal være lige muligheder for alle.

Ikke plads til kritik

Af Jens Kirkegaard
Arkitekt maa, næstformand i Dansk Folkeparti i Helsingør

Indtil valget er overstået i november, vil vi i lokalpressen kunne se et væld af Benedikte Kiær's proselytter, der enten som hidsige læserbrevsskribenter, vil slå alt ned der lugter af kritik, eller som klummeskribenter i Nordsjælland, hvor senest kommunikationsdirektør Bo Søby Kristensen, uden blusel munteret beklikker, som idioter, alle der kun beder om en seriøs lovlig planlægning.

For slet ikke at nævne, den ilde medfart Enhedslisten har fået og vil få fra vælgerforeningens, Jesper Haase, Jens Bertram og de andre partisoldater, når de vælger-tunge projekter, bliver bragt ind i valgkampen, som eksempelvis den ekstra etage på stadion tribunen. der nu skal presses igennem for at få de manglende 1000 vælgere, nu når den kendte advokat Anders Drachmann er slettet fra valglisten.

Eller som læserbrev skribenten J. Berner Petersen, der slår hårdt ned på de tungnemme borgere, der som en H. Brockdorff eller Peter Dantzer, i lokalpressen, tillader sig at stille spørgsmål til fruens udbygningsplaner. Herunder at stille spørgsmål for at få sikret de nødvendige parkeringspladser til Espergærde Station, for de mange der fra Hornbæk og Ålsgårde er afhængige af Kystbanen, gennem en planlægning for Espergærde, hvor bydelens samlede parkeringsbehov kunne løses.

Vi der vemodigt kun har bedt om en stadsarkitekt for at få stoppet den manglende omtanke fra kommunen, til at få videreudviklet og raffineret de mange bykvaliteter i de eksisterende kulturmiljøer i hele kommunen, som i det gamle Espergærde; "Vi kan selvfølgelig også glæde os til at få med rivejernet". Jo, jeg er overbevist om, at vi vil få en meget uskøn valgkamp i Helsingør.

En valgkamp der ikke vil handle om en nødvendig politik, eller for den sags skyld om hvordan vi kan gøre Helsingør bedre, for de der i dag bor i kommunen, i stedet for de mange uskønne spekulationsprojekter, der venter overalt. For en kritik af dette vil blive opfattet som værende en kritik af fru, og alt hvad der kan tale i mod, at fru beholder magten i endnu fire år vil blive hårdt påkørt.

Indlægget er redigeret af redaktionen